

Vad är du sänd till?

Samtalsmaterial hösten 2020, del 2

”Sänd att tjäna sin stads bästa!”

Från söndagens förkunnelse

587 f.Kr. Jerusalem är förstört av den babyloniska stormakten och många av dess invånare är deporterade till Babylonien med dess främmande kultur, språk och religion. Troligen är de placerade med andra deporterade folkgrupper i områden som behöver byggas upp utifrån de krig Babylonien befunnit sig i.

Folket klagar, sörjer och längtar tillbaka till Jerusalem (Ps 137). Röster finns som söker ge falsk tröst om att krisen snart är över och att Gud skall låta dem återvända inom ett par år (Jer 29:11). Jeremia i Jerusalem skriver då brev till dem att Gud vill verkligen deras välgång och han skall låta dem återvända men först om 70 år. Nu skall de istället slå rot i det främmande landet och be och arbeta för att söka detta samhälles bästa och få det att blomstra, *”ty dess välgång är er välgång”* (Jer 29:1-14). Detta var ett omtumlande budskap då Babylonierna just förstört deras stad Jerusalem och sågs som fiender. Dessutom var det främmande landet fyllt av avgudadyrkan något som de inte skulle/ville ta del av.

Det finns en dubbelhet i synen på deras fångenskap. Å ena sidan beror det på att folket inte varit hörsamma mot Gud och deportationen ses då som en konsekvens som skall få dem att återvända till lyhörsamheten igen. Å andra sidan ser Jeremia också deportationen som att Gud *sänt* dem till detta land vilket ger ett annat perspektiv (Jer 29:20). Jämför med Josefs förståelse av sin deportation till Egypten av sina bröder (1 Mos 45:5).

Frågor för reflektion och samtal

1. Hur kyrkan ser på det omgivande samhället är av stor betydelse och har sett olika ut i historien. Vilka likheter respektive olikheter ser du mellan kyrkans situation i Sverige/Göteborg och det judiska folkets exil i främmande stad?
2. Utifrån Jeremias brev som i denna situation uppmanar till att se sig som sända till staden med ett positivt samhällstillvänt engagemang, vad ser du för goda tecken på detta i Göteborg? Bär du på längtan och idéer som du, din husgrupp eller vi som kyrka skulle kunna ta steg i? Lyssna gärna till Saronpodden som denna vecka består av ett samtal med Emil Mattson direktor på Räddningsmissionen kring dessa frågor.
3. Den andra aspekten på sändningen och relationen till det omgivande samhället är den som uppmanar till en vaksamhet som ibland kräver avståndstagande. Ex. När Jesus sänder ut sina lärjungar så säger han att han sänder dem *"som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor"* (Matt 10:16). Eller Paulus uppmaning *"Anpassa er inte efter denna världen..."* (Rom 12:2). I vilka situationer tycker du det är svårast att agera annorlunda än din omgivning p.g.a. du följer Jesus/är sänd av honom?

Bön/delgivning i husgrupp

Dela in er två och två och samtala om följande:

Vad i detta tema utmanar dig; är det något skulle vilja lägga till, ta bort eller förändra i ditt liv? Be för varandra. Detta kan också göras i stor grupp.

Skicka gärna dina/era reflektioner kring denna veckas text och tema till mig.

/Daniel Dalemo sept -20

daniel.dalemo@saron.se