

Vad är du sänd till?

Samtalsmaterial för husgrupperna höst 2020

Sänd av Jesus

Predikotext: Joh 20:19-22

2020-09-20

Det är något förunderligt stort att Gud väljer att samarbeta med små och ofullkomliga människor som du och jag. Hans strategi är att älska den här världen genom oss. Kallelsen gäller alla som vill!

Sättet som Jesus bemöter lärjungarna när han kommer in i rummet, det är sättet vi ska möta världen. Det är det vi är vi är sända att vara.

Det första Jesus säger när han möter lärjungarna är "frid åt er alla". Vi är sända att precis som Jesus gjorde ge frid vidare i vår omgivning. Världen behöver människor som precis som Jesus är en motvikt mot våld och aggressioner och kränkningar. Friden har kapacitet att bryta småsintheten som kan råda.

Det andra som händer i texten är att Jesus visar lärjungarna sina korsmärkta händer. Döden är besegrad. Korset var inte slutet. Vi sänds ut i världen med de sår och skador vi fått i livet. Våra smärtor kan dra andra människor till Jesus som led som dog och uppstod från det döda.

Det tredje som händer är att Jesus sänder lärjungarna.

"Som fadern har sänt mig, sänder jag er." Den kristna kyrkan är "sändande" i sitt DNA. Det ligger i hennes programmerade kod. Vi får säga kom och möt Jesus men också kom med och följ honom.

Det fjärde som Jesus gör är att han andas på dem och säger: Ta emot Helig Ande. Att Jesus gör det visar på att det behövs något mer än bara våra egna begåvningar och kompetenser för att följa Jesus. Anden vill både leda och hjälpa dig framåt. Det beror inte på dig utan på Gud. Han är kraften.

Samtalsfrågor

Hur påverkade predikan dig?

Vad i predikan fångade din uppmärksamhet och varför?

Var det något i predikan som skavde?

Var det något i predikan som utmanade dig?

Bön/delgivning

Dela in er två och två och samtala om följande:

Vad i kvällens tema utmanar dig; är det något skulle vilja lägga till, ta bort eller förändra i ditt liv?

Be för varandra. Detta kan också göras i stor grupp.