

Vad är du sänd till?

Samtalsmaterial för husgrupperna höst 2020

Sänd att förvalta Guds skapelse

Predikotext: Kol 1:15-20, Luk 10 25-37

2020-10-11

I denna predikan lyftes det fram två grundhållningar till skapelsen. Den ena är en konsumistisk syn där vi ser skapelsen som ett förråd som vi har rätt att tömma eftersom naturens resurser är till för oss. Människan är skapelsens krona. Den andra grundhållningen är en relationell syn som bygger på att allt hör ihop. Människan är en av organismerna i Guds heliga ekologi. Allt är skapat genom honom (alltså Jesus Kristus) och till honom. Kristus själv är djupt förbunden med hela skapelsen inte bara människan. Detta är ett holistiskt sätt att se som väcker en vördnad för skapelsen.

Allt börjar med vad vi ser. Vi tog upp exemplet med den barmhärtige Samarien som ett exempel. Samariern såg sin nästa. Vi talade om hur vårt sätt att leva och vårt sätt att hantera skapelsen också påverkar vår "globala nästa". Miljöfrågan är inte bara fråga om skapelsen utan i högsta grad en fråga om min nästa.

När vi avslutade predikan uppmuntrade vi människor att öppna sig och se som Gud ser. Ett steg mot en skapelsevänlig livsstil är att förundras över skapelsen. Att bygga in små enkla nya vanor i sitt liv är en viktig väg att gå. Vilka vanor skulle det kunna vara?

Samtalsfrågor

Hur påverkade predikan dig?

Vad i predikan fångade din uppmärksamhet och varför?

Var det något i predikan som skavde?

Var det något i predikan som utmanade dig?

Bön/delgivning

Dela in er två och två och samtala om följande:

Vad i kvällens tema utmanar dig; är det något skulle vilja lägga till, ta bort eller förändra i ditt liv? Be för varandra. Detta kan också göras i stor grupp.