



# SARON 2030

## **HOPPETS BERÄTTELSE**

Beskrivning av församlingens  
riktning "Saron 2030"

*Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron,  
så att ni överflödar i hoppet genom den helige Ande...*

**ROM 15:13 F.B.**

# **SARONKYRKAN 2024**

## *– den kyrka vi lever i*

I samband med pandemin identifierades ett behov i ledningen av att få tänka mer långsiktigt kring församlingslivet. Det påbörjades en process kallad "Saron 2030", som syftade till att ta fram en riktning för åren fram till 2030. Följande steg togs:

- Våren -22 gjordes en omvärldsanalys i församlingsledningen som kom att fokusera tre stora utmaningar som samhället har svårt att komma till rätta med, se mer nedan. Frågan ställdes: Vad innebär det att vara kyrka, förmedlare av evangelium/goda nyheter i ett sådant samhälle? Detta presenterades och samtalades kring på församlingsdagen sept -22.
- Våren -23 gjordes en församlingsanalys där vi lyssnade in varandra kring hur vi uppfattade församlingens "Läge & Längtan". Hela resultatet finns att läsa på särskild blad men kan summeras i tre punkter, se slutet av detta stycke.
- Hösten -23 bearbetade församlingsledningen materialet från både omvärlds- och församlingsanalysen så att den kunde uttrycka den riktning som Saron 2030 processen syftade till. Den presenterades för och kommenterades av församlingen på församlingsmötet i nov -23.
- Under processen gång har dessutom personalen fått ge sina synpunkter på innehållet.

### **Församlingens "Läge & Längtan" summerad i tre punkter:**

- Vara tydligt rotade i och centrerad kring Kristus samtidigt som vi öppnar oss mer mot samhällets frågor och behov.
- Samla och fokusera våra resurser, samtidigt som vi breddar engagemanget i församlingen.
- Satsa mer på de unga i kyrka och samhälle samtidigt som vi utvecklar second hand butiken till en tydligare mötesplats för människor.

## **TRE UTMANINGAR I VÅR TID**

### *– den värld vi lever i*

VÄRLDEN präglas av ett sökande efter hopp och framtidstro. För även om det finns mycket i vårt samhälle som genom åren har utvecklats till det bättre överskuggas vår tid av stora existentiella kriser. Följande tre lyftes särskilt fram i vår omvärldsanalys:

- Den Planetära krisen: klimat och miljöutmaningarna med dess orsaker och konsekvenser
- Det Polariserade och segregerade samhällsklimatet: isärdragningen av människor, gemenskaper och samhällen
- Den Psykiska ohälsan: den lavinartade ökningen av inre ohälsa med dess många uttryck och orsaker.

Dessa utmaningar är till stor del konsekvenser av de berättelser som format människan under senare del av 1900-talet. Därför finns det ett sökande i samhället efter alternativa berättelser som förmår möta upp dessa existentiella utmaningar och kan omforma människans föreställningar om vad som utgör det goda livet.

I församlingens ledning har vi också benämnt dessa kriser som "Guds tårar", dvs något som väcker både Guds sorg och omsorg. Som troende och kyrka utgör vi en del av samhället och lever förstås med samma komplexa utmaningar. Men samtidigt är vi bärare av evangelium vilket inte minst innebär att vi lever i en mycket större berättelse med ett gemensamt centrum i Jesus Kristus som förenar oss.

## **GUDS STORA BERÄTTELSE** *– den berättelsen kyrkan lever i*

GUD är upphovet till det drama vi kallar historien, ur Hans kärlek blev skapelsen till, från Honom får allt sitt syfte och värde. Men människan valde att sätta sig själv i tillvarons centrum och placerade Gud i periferin. Detta fick konsekvensen att vi började tillbe det skapade i stället för Skaparen. Världen kom att exploateras i stället för förvaltas. Människans identitet och värde blev henne inte längre given utan fick skapas genom prestation och konsumtion.

HISTORIEN är en kärleksberättelse om Gud Fadern som inte ger upp hoppet om sin värld. Han sände sin Son Jesus för att återställa vänskapen med människan och börja nyskapa den värld som idag lider. Detta är Guds mission vars yttersta mål är att låta Hans goda vilja och närvaro fullständigt omfamna jorden så att världen blir ett hem för både Gud och människan, en vacker och rättfärdig plats med Jesus Kristus synbart i centrum.

MÄNNISKAN inbjuds att upptäcka sin roll i det historiska dramat genom att ta emot Gud som centrum av hela sin tillvaro och tillbe sin Skapare istället för skapelsen. Hon blir då som gåva delaktig i Guds liv vilket uttrycks bl.a. genom tron, dopet, nattvarden, bönen... och Guds mission att nyskapa världen genom att älska, tjäna, vittna och agera rättfärdigt med hjälp av den helige Ande.

KYRKAN är människor, förenade genom dopet till Jesus Kristus och Hans församling. Genom dopet är kyrkan delaktig i den uppståndne Kristus som utgör starten på Guds nyskapande av hela världen. På så sätt är kyrkan en försmak av den kommande tillvaron som är Guds mål med historien. Därför är just kyrkan idag tecknet på den hoppfulla framtid som vi får uttrycka i denna tid genom att i ord och handling leva ut HOPPETS BERÄTTELSE!

## Riktning för Saron 2030

Vad innebär det för Saronkyrkan att vara synliggörare av evangelium i just denna tid? Det var en av frågorna vi gick in i denna process med. Utifrån församlingsordningen som grund - med uppdraget att rota våra liv i Gud, föra vidare tron på Jesus Kristus, verka för kyrkans synliga enhet och en rättfärdig värld – och med ovanstående analyser av församling och samhälle för ögonen, söker vi här en riktning som vi tror svarar upp mot denna fråga. Utifrån frågeorden - VAD, VILKA och VAR - vill vi summera riktningen med följande tre fokus:

### **Möta människors existentiella behov - VAD?**

Allt fler röster i samhället talar om nödvändigheten att möta människans existentiella behov av mening, hopp, värde, tillhörighet & sammanhang. Dessa behov kan djupast tillfredsställas genom tron på Jesus Kristus. Därför drömmer vi om en kyrka som bärare av Guds berättelse och genom sin gemenskap och sina praktiker är en självklar samtals- och samarbetspartner för både individer och organisationer.

För att synliggöra evangeliet vill vi:

- Utifrån utmaningen kring den planetära krisen - söka hållbarhet genom ett enklare liv, som är varsammare med skapelsens resurser, som förmedlar Hoppets berättelse och verkar för frälsning och befrielse för hela skapelsen.
- Utifrån utmaningen kring polarisering & segregation - söka integrera och inkludera olika slags människor, som bygger gemenskap utifrån sin gemensamma berättelse och centrum snarare än utifrån gemensamma livssituationer eller åsiktsuppfattningar.
- Utifrån utmaningen kring den psykiska ohälsan - främja psykisk hälsa genom att möta människans behov av att: vara älskad, få tillhöra, leva med en sund självbild, göra meningsfulla insatser och finna sin plats i den större berättelsen.

### **Prioritera de unga (0-25 år) - VILKA?**

Det är de unga som utgör och skall leda den framtid som många idag känner är väldigt oviss. De existentiella utmaningar som vi ovan talat om drabbar därför inte minst just de unga. Därför drömmer vi om en kyrka som vill satsa på den unga generationen, där de som är lite äldre ger av sin tid och livserfarenhet till de som är yngre, som får utgöra ett hoppfullt tecken för unga i Göteborg. En kyrka som formar en hållbar tro som tål att bygga på genom hela livet, som leder till engagemang och viljan att leda andra i tron på att verka för en lite mer rättfärdig värld.

I detta ser vi en kyrka som:

- Ger barnen erfarenhet av att vara älskade av Gud, där församlingen är som en andra familj och tron har en naturlig plats i familjens hem och vardag.
- Ger tonåringar vägledning i sökandet efter identitet och mening, hälsa och framtidstro, genom gemenskap, erfarenheter och kunskap om Gud och hans stora berättelse.
- Ger unga vuxna vägledning och språk för en hållbar tro som tål att prövas och som rymmer hela livet och leder till ledarskap och engagemang för sin omgivning.

## Utveckla Second hand - VAR?

För de flesta i Göteborg som känner till Saron är det secondhand-butiken man tänker på.

Många människor av olika slag passerar genom dessa lokaler varje vecka och butiken rymmer därför så mycket potential. Vi drömmer om att denna miljö än mer kan bli en attraktiv mötesplats för människor, en slags "förgård" till kyrkans gudstjänstliv, ett "vardagsrum" där gemenskap kan byggas, psykisk hälsa stödjas, existentiella samtal formas, diakonala och andliga behov mötas och hållbart handlande uttryckas mm. Navet i allt detta skulle utgöras av ett attraktivt café. Även om fokus ligger att välkomna människor till just denna plats finns också ett missionellt perspektiv som sträcker sig ut. Dels genom att vi genom den ekonomi som frigörs är med och stödjer projekt i Göteborg och världen. Dels kan en sådan här synbar hoppfull miljö bli en förebild för våra personliga vardagsliv samtidigt som vi på sikt också kan sprida sådana platser vidare tillsammans med andra partners.

I detta ser vi en secondhand-butik som:

- Uppvärderar och utvecklar det hållbara handlandet på olika sätt med syftet att hjälpa människor att leva hela sina liv lite enklare och hållbarare
- Får människor av olika slag och åldrar att mötas och smaka på en integrerad gemenskap med ett meningsfullt engagemang.
- Utgör en inspirerande arena för existentiella och andliga samtal, kulturella inslag och workshops av olika slag

## AVSLUTNING

Vi är som tidigare sagt övertygade om att kyrkan i just denna tid har ett unikt uppdrag i samhället. I denna text har vi försökt tänka långsiktigt och göra upp planer med prioriteringar och fokus som följd. Detta samtidigt som vi lever vända mot Gud, förväntansfulla, beroende och öppna för vad Gud vill göra och överraska oss med i dagar som kommer.

**/ Saronkyrkans styrelse & församlingsledning jan -24**

Godkänd av Saronförsamlingen på årsmötet 3 mars 2024.

# MÅL FÖR 2024-2027

1

## MÖTA MÄNNISKORS EXISTENTIELLA BEHOV

Att människor får erfara att livet med Gud möter deras djupaste existentiella behov.

### Utifrån utmaningen kring den planetära krisen vill vi:

- Att det finns en gemensam medvetenhet, kunskap och teologisk reflektion kring miljö och hållbarhet.
- Att vi som församling delar med oss av Guds hopp för den här världen som en hjälp att hantera klimatångest.
- Att en totalöversyn över församlingen verksamheter och resurser har gjorts utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

### Utifrån utmaningen kring polarisering & segregation vill vi:

- Att verksamheten i allmänhet och gudstjänsten i synnerhet, i större utsträckning speglar den mångfald som råder i samhälle och församling.
- Att gemenskapen mer präglas av gästfrihet och där vi utmanas att bygga vänskap över kulturella och demografiska gränser.
- Att samtalsklimatet där vi möts och vågar tycka och tänka olika bevaras och förstärks.

### Utifrån utmaningen kring den psykiska ohälsan vill vi:

- Att det finns en gemensam medvetenhet, kunskap och teologisk reflektion kring den psykiska ohälsan och hur den i olika situationer skall bemötas.
- Att det råder en församlingskultur där det är lätt att prata om sin egen psykiska hälsa.
- Att fler människor lever i livsnära relationer såsom husgrupper, mindre gemenskaper, personliga samtal och medvandrarrelationer.

2

## PRIORITERA DE UNGA (0-25 ÅR)

### I vårt arbete för och med den unga generationen vill vi:

- Att det finns en "växa i tro"-plan för 0-25 åringar som barn, ungdom och unga vuxna verksamheten kan arbeta utifrån. Detta för att stöda processen från omedveten tro till medveten efterföljelse. En plan som berör både trons innehåll och erfarenhet, men också strategi hur unga växer in i ledarskap och engagemang för sin omgivning.
- Att barn och unga är hela församlingens angelägenhet vilka man stödjer i bön, engagemang, mentorskap och vänskap.
- Att det finns strukturer för hur vi arbetar med och stöder barnfamiljer i föräldraskap, relationer och delandet av tron i hemmet.
- Att det finns en mötesplats för gymnasieåldern där man växer i tro, får erfarenheter av Gud, bygger gemenskap och är medskapare.
- Flera unga vuxna ska ha hittat sin plats i församlingen och fått engagemang och relationer utanför sin egen åldersgrupp.

3

## UTVECKLA SECOND HAND

### I vår önskan att koppla samman församling och Second Hand vill vi:

- Att butiken och dess café har blivit en etablerad mötesplats för samtal om tro och existentiella frågor och en arena för olika kulturella uttryck.
- Att caféet har expanderat i öppettider, yta och sortiment, t.ex. att vi ska erbjuda lunch på vardagar och helger.
- Att vi har etablerat en extern lokal för lager och sortering för att frigöra yta från butiken i Annedal.
- Att vi har en plan för att utveckla det sociala företagandet som t ex eget bageri, eller cykelverkstad.